

Het Wilhelmientje

Achtste jaargang, nr. 12, december 2011

Verenigingsmagazine Fanfare Wilhelmina

Opgericht: 1 november 1898

Bezoekadres: Kloosterstraat 7 te Groesbeek

Rabobank: 11.74.03.997

Telefoon: 024-3974589

Website: www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl

- Dirigent Fanfare: Louis van de Waarsenburg
- Dirigent Opleidingsorkest: Femke Tijenk
- Muziekdocente Kindermuziekgroep:
Lisette Cillessen
- Dirigent Slagwerkgroep: Lucien Roelofs
- Instructrices Showgroep: Nicole Hurkmans
en Lisette de Bruijn

Adres:

Fanfare Wilhelmina

Postbus 233

6560 AE GROESBEEK

Contact:

Trudy Rikken-Roelofs 024-3977840

Miel Fransen 024-3975019

Bestuurssamenstelling:

Miel Fransen, voorzitter

Trudy Rikken, penningmeester

Lambert Albers, bestuurslid

Pelle Gerrits, bestuurslid

Arno Engels, bestuurslid



COMMISSIES:

Ledenwerving en Opleiding:

Tonny Nabuurs

Marijke Bouwman

Theo Roelofs

Arno Engels

Aanspreekpunt vanuit het bestuur: dagelijks bestuur

Jeugdactiviteiten:

Koos Coenen

Nicole Hurkmans

Lisette de Bruijn

Anky Hulsen

Kelly Derksen

Joyce Rieken

Aanspreekpunt vanuit het bestuur: dagelijks bestuur

Muziekcommissie:

Louis van de Waarsenburg

Judith Theunissen

Jeanne Kervezee

Trudy Rikken

Moniek Leenders

Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Trudy Rikken

Beheer Muziekarchief:

Jeanne Kervezee

Charles van 't Hull

Lief en Leed:

Koos Coenen

Marion Kersten

Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Miel Fransen

Beheerder clubgebouw:

Gerard Bouman

Beheer uniformen:

Annie Zwitserloot

Sponsorcommissie:

Gerrit Nillessen

Theo Hermsen

Joke Hermsen (secretariaat)

Dick Winkel

Reinier Driessen Sr.

Christian Rikken

Jeanne Kervezee

Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Miel Fransen



Rommelmarkt:

Jan Rutten
Gerrit de Leeuw
Jan Klösters
Nol Saedt
Jan Roelofs
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Lambert Albers

Klusteam:

Jan Kuijpers
Sjaak Schreven
Jan Tüss
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Miel Fransen

Bingo:

Jan Klösters
Frans Wijers
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: dagelijks bestuur

Kerstslingers:

Jan Klösters
Sjaak Rieken
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Pelle Gerrits

Picknickconcert (muziekweekend):

Frans Wijers
Jan Klösters
Judith Theunissen
Willie Janssen
Theo Hermsen
Marion Kersten
Jan Vissers
Marius Smit
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Pelle Gerrits

Caeciliafeest:

Sjaak Rieken
Toon Heijmans
Willie Peters
Jan Vissers
Wim Eemers
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Lambert Albers

Algehele leiding bij serenades:

Theo Wijers en Jan Kuijpers



Vaandelofficieren:

Riny Wijers Frans Wijers
Frans Theunissen Jan Klösters

Organisatie Studieweekend:

Theo Wijers
Frederic de Haan
Ankie Hulsen
Joyce Rieken
Niek Hermsen
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: dagelijks bestuur

Contactpersoon Slagwerkgroep:

Ankie Hulsen

(Muzikale) Organisatie Carnaval:

Jan Kuijpers
Aanspreekpunt vanuit het bestuur: Lambert Albers

Instrumentenbeheer fanfare

Jan Kuijpers

Instrumentenbeheer slagwerk en geluid

Charles van 't Hull

Kledingatelier Carnaval:

Petra Verbeet
Marion Kersten
Brigitta Janssen
Germa Driessen

Muziekweekend (55-plus muziekmiddag en BlaaskapellenFestival)

Theo Jansen
Willie Janssen
Jan Kuijpers
Sjaak Rieken
Tonny Nabuurs
Lambert Albers

Redactie Het Wilhelmientje:

Germa Driessen (eindredactie)
Miel Fransen
reacties en copy kunt u sturen naar: reingerma@gmail.com

Beheer Website:

Reinier Driessen Jr. (foto's / techniek)
Germa Driessen (teksten)





Van de Bestuurstafel

Beste lezer,

Deze keer geen lange teksten van mij,
maar een aantal wensen op een rij:

- Ik wens: Wilhelmina een waarachtig goed muzikaal 2012.
Ik wens: Dat Willemien veel saamhorigheid en plezier zal
geven aan de Kloosterstraat 7.
Ik wens: Dat het bestuur zich heel snel zal mogen laten
versterken, lobby mee, dan doen wij de rest,
u zult het allen merken !
Ik wens: Onze leden, vrijwilligers, sponsors, vrienden,
donateurs en allen die Wilhelmina een warm hart
toedragen een gelukkig en gezond nieuwjaar !

Graag tot ziens !
Miel Fransen, Voorzitter





De dirigent aan het woord:

Groesbeek, november 2011

Beste muzikervrienden,

Heeft u 'm, De W-factor ?



Wij wel ! Op 12 en 13 mei 2012 staat ons volgende Themaconcert gepland. Ditmaal is gekozen voor een bijzondere, interactieve variant. De W-factor is namelijk een talentenjacht waarbij muzikaal talent samen met de fanfare optreedt. Zangers en muzikanten uit de regio zullen in De Mallemolen in de schijnwerpers staan en strijden om die felbegeerde W.

De voorbereidingen zijn in volle gang: de muziekstukken komen zo langzamerhand op de lessenaars en de showgroep gaat aan de slag met nieuwe choreografieën.

Ook zijn de deelnemers inmiddels bekend. Zij hebben een auditieronde in ons repetitielokaal achter de rug en ik kan u naar aanleiding daarvan verzekeren dat het een spannende strijd belooft te worden daar in De Mallemolen !



Wie o wie ??

Noteer alvast op de laatste bladzijde van uw agenda van dit jaar dat u in 2012 op zaterdagavond 12 of zondagmiddag 13 mei een stoel reserveert in De Mallemolen !

Overigens kan ik u ook van harte aanbevelen om op zaterdag 31 december om 18.30 uur naar de Oudjaarsviering in de Cosmas- en Damianuskerk te gaan.

Onze fanfare zal tijdens deze dienst traditiegetrouw het oude jaar met passende hartverwarmende melodieën uitluiden.

Ik wens u fijne feestdagen en een goed en gezond 2012 !

Louis van de Waarsenburg, Muzikaal leider



Geslaagd !

Alweer even geleden, maar daarom niet minder vermeldens-waardig:

Op maandag 27 juni ontving een viertal jeugdleden uit handen van onze voorzitter een presentje in verband met het behalen van het muziekdiploma.

Evi Rikken bespeelt de bugel. Zij is geslaagd voor muziekdiploma B. Don Wolters, Rick Weijers en Rick Jansen zijn lid van de slagwerkgroep. Rick Jansen behaalde het A-diploma, de beide andere heren slaagden voor B.

Geweldige prestaties van deze jonge muziktalenten die er toe bijdragen dat de kwaliteit van onze muziekvereniging op een prima niveau blijft !



Kerst Kienen !

Op zondag 18 december a.s. organiseert Fanfare Wilhelmina weer een gezellige Kerstbingo in het clubgebouw aan de Kloosterstraat 7. Kom ook uw geluk beproeven !

Aanvang: 20.00 uur

U bent van harte welkom !





Op de koffie bij: Marinus de Haan !

Er wachtte ons een hartelijke ontvangst bij de familie De Haan aan de Gooiseweg, die 18^e oktober.

Vaak gaan we onaangekondigd op pad, maar dit keer was ons bezoekje gepland. En dat heeft zo zijn voordelen: de heerlijke Limburgse vlaai stond al klaar op het aanrecht !

Dat was dus meteen een goed begin van wat een gezellige bijpraat-Wilhelmina-avond zou worden met een vertrouwd gezicht: Marinus de Haan.

Miel legt zijn “interview map” op schoot en benadrukt nog even het mooie logo van de zwart-witten dat op de voorkant prijkt...”Zo”, zegt Marinus, Treffers-fan in hart en nieren, “dit wordt geen plezierig interview, ha, ha !”. (Gelukkig heb ik, Germa, voor het maken van de aantekeningen, een zwart-rode pen bij mij. Zo, dat is weer 1 -1).

Miel steekt van wal en licht toe dat het inmiddels een goed gebruik is geworden om in Het Wilhelmientje verslag te doen van een gesprek met een persoon die het verdient om eens in het zonnetje te worden gezet, vanwege bijzondere inspanningen, in heden of verleden. Een eerbetoon dus. Die eer valt deze keer te beurt aan Marinus.

Op de vraag om iets over zijn gezin te vertellen laat Marinus weten dat hij in 1956, na 5 jaar verkering, trouwde met zijn Nelly. Marinus afkomstig van De Horst, Nelly uit de Kloosterstraat. Ze woonden 9 jaar aan de Koningin Wilhelminaweg, en verhuisden daarna naar hun huidige woning in “De Drul”.



Marinus en Nelly zijn de trotse ouders van drie kinderen: twee zonen en een dochter. Ook zijn er inmiddels vier kleinkinderen en één achterkleinkind. Allemaal wonen zij buiten Groesbeek, maar de afstanden zijn door chauffeur Marinus in zijn rode auto nog nèt te overbruggen.

Inmiddels is het echtpaar De Haan alweer 55 jaar getrouwd. Hun eerste ontmoeting herinneren zij zich nog als de dag van gisteren. Al had het maar een haar gescheeld, of de twee waren elkaar helemaal niet tegengekomen tijdens die bewuste kermis... Marinus was namelijk helemaal niet van plan om te gaan stappen. Hij wilde zijn geld liever in de knip houden om een accordeon te kunnen kopen.

En hij hield voet bij stuk. Toen een kameraad daags voor de kermis bij hem langskwam om te informeren wanneer ze naar de tent zouden gaan zei Marinus vast-beraden en zonder blikken of blozen dat hij daar niet naar toe zou gaan. Op dag drie van de kermis stopte Marinus' moeder hem echter 5 gulden toe, en toen ging hij alsnog overstag. Gekscherend zegt Marinus dat Nelly óók haar oog had laten vallen op die 5 gulden... Zoals zo velen in Groesbeek zijn dus ook Marinus en Nelly een "kermispaar".

Over die accordeon gesproken. Marinus heeft altijd een voorliefde gehad voor accordeonmuziek. Zelf heeft hij ook een accordeon, destijds gekregen in ruil voor een langspeelplaten-speler die in die tijd een knap staaltje techniek vertegenwoordigde.

Hij heeft de accordeon wel bespeeld, maar de fijne kneepjes helaas nooit goed geleerd. Maar als er bij Marinus muziek aan staat, en dat is zéér regelmatig het geval, dan is dat vaak ofwel accordeonmuziek, ofwel "Heimat-muziek". Marinus geeft nog een korte demonstratie weg van beide genres. Niet op een langspeelplaten-speler overigens, maar op een fraaie DVD-speler die Nelly onlangs won tijdens een bingo.

Zijn weg naar Wilhelmina vond Marinus ruim 35 jaar geleden. Voorafgaand aan het officiële lidmaatschap was hij al enkele jaren actief binnen het werkcomité dat zich inspande om de kas van

Wilhelmina te spekken. Tijdens een van de gezellige borrelavondjes aan de bar in de Kloosterstraat haalden Jan Berson en Ben Nas Marinus over om zich als lid bij Wilhelmina aan te sluiten. Zo gezegd, zo gedaan !



Marinus tijdens een huldigingsmoment in De Mallemolen.

Marinus' hart lag bij de vele (!) werkzaamheden rondom de organisatie van de rommelmarkten.

De ingezamelde spullen werden opgeslagen in een ruimte in de Kloosterstraat vlakbij de kerk. Zodra de datum voor een volgende rommelmarkt aanbrak werd alles een paar honderd meter verderop zorgvuldig uitgesteld aan de Kloosterstraat, voor de school.

Inzamelen van spullen ging in die jaren nog niet met zulke grote hoeveelheden als nu; de mensen konden en wilden niet veel missen.

En als er dan eens afgedankte spullen op de stoep werden gezet voor het grofvuil, dan ging Marinus met zijn witte volkswagen op speurders pad. Met een volle kofferbak kwam hij dan huiswaarts waar hij veel van zijn "buit" eerst nog wat repareerde en vervolgens doorsluisde naar de opslag voor de volgende rommelmarkt.

Enkele jaren later was er boven de oude school in het huidige fanfarepand wat ruimte beschikbaar om spullen op te slaan. Daar werd eens door een aantal jonge stellen ingebroken, en wat bleek, zij hadden hun oog (en de rest) laten vallen op de tweedehands bedden die Wilhelmina klaar had staan voor de doorverkoop...

Vele jaren coördineerde Marinus het reilen en zeilen van de

rommelmarkten. Zijn gezin was ook met het virus besmet: beide zoons en Nelly waren ook graag van de partij, was het niet bij de markt zelf, dan wel in het voor- of natraject. De Kringloopwinkel in Ewijk werd ook ontelbare keren met een bezoekje vereerd om Wilhelmina-curiositeiten van de hand te doen.

Zodra de rommelmarkt was afgelopen werd er in mum van tijd door een groot aantal vrijwilligers opgeruimd, en daarna was het tijd om nog wat na te praten onder het genot van een drankje en een frietje. In de tussentijd werd het bekende “raad-de-opbrengst-spelletje” gespeeld. Degene die het meest nauwkeurig wist te raden welk bedrag er die dag verdiend was ontving een symbolisch geldbedragje. Een leuke traditie die tot op de dag van vandaag in ere gehouden is.

Niet dat hij er ooit om gevraagd heeft hoor, maar ons is gebleken dat Marinus (en nog een viertal niet met name genoemde personen) ook wel wat gevarengeld had mogen claimen in die jaren. Dat zit namelijk zo. Om de routing van de rommel van en naar ons repetitielokaal te vergemakkelijken moest er een katrol boven de ramen geplaatst worden. Bij gebrek aan een degelijke ladder vormden de bedoelde vier ieder een menselijke poot, daarbovenop werd een deur gelegd, en daar weer bovenop stond Marinus met zijn boormachine... Wonderwel is het allemaal goed gekomen. Het katrol heeft jarenlang fantastische diensten bewezen, maar moest het veld ruimen toen er een lift in ons gebouw geplaatst werd.

Op enig moment ontstond er helaas een meningsverschil met een andere vrijwilliger binnen de vereniging. Marinus besloot te stoppen met zijn activiteiten. Daarmee kwam er na ruim 25 jaar “rommelmarkt-liefde” een abrupt einde aan deze voor Marinus favoriete bezigheid. Het doet Marinus nog steeds zichtbaar pijn om het er over te hebben. Zonde dat deze kwestie tussen twee zeer trouwe en hardwerkende leden kennelijk nooit voldoende is uitgepraat, zowel voor de betrokkenen zelf, als ook voor de vereniging die sindsdien de loyale inzet van Marinus heeft moeten missen.

Desondanks kijkt Marinus met een brede glimlach terug op alles wat hem aan Wilhelmina doet denken. Op de maandagavond tijdens de



repetitie een biertje drinken en bijpraten met bijvoorbeeld Marinus Hopman en Piet van den Berg. En dan steevast te horen krijgen “ziede gillie is stil doar achteroan !”.

Marinus had in het verleden zelfs de ambitie om een instrument te leren bespelen. Hij had zijn oog laten vallen op de lira. Mede op aangeven van Frans van Bernebeek ging Marinus aan de slag. Er volgde privéles bij Joop Molenkamp. Dat Joop daarvoor een bijdrage van 1 gulden per les vroeg was kennelijk niet bij iedereen bekend...Ruud de Ruijter stelde daarop voor om de lessen in Duitsland voort te zetten, maar dat is er nooit van gekomen. Zo kwam er een einde aan deze muzikale droom.

Jarenlang was Marinus als vaandelofficier van de partij wanneer Wilhelmina in het openbaar verscheen.

Die speciale band met het vaandel blijkt wel op onderstaande foto, genomen tijdens de viering van een huwelijksjubileum van Marinus en Nelly.



Ook op andere fronten was Marinus actief binnen de vereniging. De voorbereidingen voor de bingo's waren voor Marinus ook een plezierige bezigheid. Op de vrijdag voorafgaand aan de bingoavond ging hij met Wim van 't Hull de supermarkt in en werden karren vol boodschappen gehaald.

En als de ballen dan ook echt gingen rollen was Marinus vaak degene die de nummers afriep.

Aan het groenslingers maken in het bos bewaart Marinus ook leuke herinneringen. Het moet een dolle boel geweest zijn daar tussen de dennenbomen. En het resultaat mocht er zijn: fraai versierde winkelstraten in het dorp.

Overigens is Wilhelmina nog steeds degene die de winkelstraten in de feestmaanden letterlijk laat schitteren, maar het maken van kilometers groenslingers, dat is verleden tijd.



Marinus heeft altijd “veul schik” gehad bij de fanfare, o.a. met onvergetelijke persoonlijkheden als Jan “van Fen” en Cor Nillesen. Ook de carnavalsfeesten met een Raad van Elf uit geledingen van de fanfare waren bijzonder. Onze muziekvrienden uit het Duitse Mehrum waren dan ook altijd van de partij en zij stonden garant voor de nodige sfeer.

De band met Wilhelmina is er nog steeds, al is die wat meer op afstand. De vereniging maakte tenslotte gedurende tientallen jaren een belangrijk onderdeel uit van het (gezins)leven van Marinus. Op evenementen als het Themaconcert kan Marinus zich erg verheugen. Marinus en Nelly, wij verheugen ons op jullie aanwezigheid bij de diverse Wilhelmina-aangelegenheden.

Marinus en Nelly verkeren beiden in goede gezondheid en genieten



nog volop. Marinus houdt van biljarten, tuinieren, muziek luisteren (Kastelruther Spatzen !) en van het aanmoedigen van De Treffers tijdens hun thuiswedstrijden.

Ook Nelly vermaakt zich uitstekend en geniet vooral van de wandelingen die zij twee maal per week maakt naar Het Zwaantje.

Beste Marinus en Nelly,
hartelijk dank voor de gastvrijheid.
Proost, op jullie gezondheid !



Anseltaler Tiroler Party !

Wegens groot succes krijgt de Anseltaler Tiroler Party ook in 2012 een vervolg, en wel op:

zondag 8 juli
vanaf 12.00 uur
Feesttent parkeerterrein De Hoeve



Ook Fanfare Wilhelmina laat weer graag van zich horen tijdens dit fantastische muziek-spektakel. Dit mag je niet missen. Zorg dat je er bij bent !!

Wilhelmina-weetjes

?

?



?

Wist u dat:

- ✓ Wij Trijntje (en haar heerlijke hapjes !) heel erg missen ?
- ✓ Wij Trijntje nogmaals willen bedanken voor haar inzet, haar gezelligheid,en, die hapjes.
- ✓ Wij weer een mooie donatie hebben gekregen van de Stichting Anseltaler ? Dank daarvoor !!
- ✓ Tiny Verbeeten en Jan Vissers om gezondheidsredenen helaas moeten stoppen met muziek maken ?
- ✓ Beide heren gelukkig wel actief blijven binnen de vereniging ?
- ✓ Sjaak Schreven zich heeft aangemeld voor het klusteam ?
- ✓ Volgende aanmeldingen voor de commissies of voor het bestuur van harte welkom zijn !!!
- ✓ Reinier Jr. bezig is met een demo film van de fanfare ?
- ✓ Jan Rutten na een ziekenhuisopname weer actief is bij de organisatie van de rommelmarkt ? Fijn Jan, welkom terug !
- ✓ De redactie iedereen wil bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit dubbeldikke Wilhelmentje ?
- ✓ Het héél gezellig en druk was tijdens het Caeciliafeest ?
- ✓ De organisatie een groot compliment verdient ?
Ga zo door heren !
- ✓ Een nieuwe groep majorettes een spontaan optreden heeft verzorgd tijdens het Caeciliafeest, met Mielemina als "Miss-Majorette" ?
- ✓ Wij trots zijn op maar liefst 70 (!) jeugdleden beneden 16 jaar !
- ✓ Wij uiteraard óók trots zijn op alle leden die ouder zijn dan 16.
- ✓ 30 leden een opleiding volgen bij de Muziekschool ?
- ✓ Voortaan uitnodigingen en mededelingen zoveel mogelijk per e-mail worden rondgestuurd ? Daarom het verzoek aan alle leden, vrijwilligers, donateurs en sponsors:
geef uw emailadres door aan ons secretariaat via info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl .
Digitaal, wel zo makkelijk ! Hartelijk dank ! (Heeft u geen e-mail, dan ontvangt u onze berichten schriftelijk).

Youth Play: aan de slag voor een lach !

Op 11 juni 2001 heeft ons leerlingenorkest een bijdrage geleverd aan een prachtig initiatief: samen al musicerend geld inzamelen voor de Clini Clowns. Onze bugeliste Alice Duijghuisen was er bij en schreef het volgende:

Op 11 juni ben ik een dag naar Leuth gegaan. Met bijna het hele leerlingen orkest: Evi, Lianne, Isabel, Jannik jan, Eline, Lieke, Alice. Femke en Marijke gingen als begeleiding mee.

Het was voor een goed doel voor de Clini Clowns. De stichting wordt Youth Play genoemd. Het was zeer leerzaam en ontzettend leuk! We hebben de hele dag gerepeteerd met 14 leerlingenorkesten uit de regio. Tussen het repeteren door kon je spelletjes doen. Dat was even afleiding voor de kinderen. We kregen tussen de middag broodjes en drinken, het was allemaal goed verzorgd. En s' avonds een BBQ. Het was leuk om te zien hoeveel kinderen met muziek bezig zijn. En de gezelligheid was enorm aanwezig. Om 19.00 uur deden we ons concert. Met tussen door een circus groep met ontzettend leuke acts. Daarna een eenwieler groep. Echt heel knap het was echt in de circus stemming. De muziek en die 2 acts bij mekaar maakte het compleet. Daarna werd de cheque aan de Clini

Clowns uitgereikt. Die man was ontzettend blij. En bedankte iedereen. Het was echt een leuke dag.

Ik vind dat ze dit ieder jaar moeten doen. Ook een keer leuk om andere dirigenten te krijgen. Het publiek was er verder ook zeer enthousiast over.



Studeren (en meer !) in de Duitse zon

Van vrijdagavond 30 september tot zondagmiddag 2 oktober boekte Wilhelmina weer een all inclusive arrangement in het inmiddels bekende onderkomen De Wolfsberg in Nutterden. All inclusive staat in dit geval voor o.a. viel Spaß, studie, Deutsche Brötchen, boswandeling, BBQ en buikschuiven. Hieronder de verslaglegging van een aantal enthousiaste reizigers.

Gerda Rieken schreef:

Daar gingen we dan weer op vrijdag 30 september. Richting Nütterden voor een studieweekend van Fanfare Wilhelmina. Het thema was: Weekend Miljonairs. De affiches op de deuren waanden je in verre luxe oorden. De zon hoog aan de hemel, een heerlijke temperatuur van dik 20 graden. Dat kon al niet meer stuk !

Daar aangekomen zoek je eerst je kamer zodat je al meteen van je spullen bent verlost, je bed opgemaakt want dat zal straks in de late uurtjes niet meer lukken. Zo rond achten gaat de fanfare, slagwerkgroep en majorettes/showgroep beginnen aan de eerste repetitie. De jeugdleden hebben die avond nog vrij en gaan de boel maar eens verkennen. Want ook deze keer zijn er ook weer andere groepen jongeren aanwezig. Dat is altijd interessant.

Er is deze keer maar een klein groepje van de aanhang mee gegaan. Om deze niet het hele weekend teveel te laten genieten van de zon, heeft de organisatie ook voor hen een opdracht. We kregen 2 cd's, eentje met melodie èn tekst en eentje met alleen melodie van drie liedjes. Zoek een liedje uit en maak er een dansje bij, of 'n tekst op. Bekijk 't maar eens. Als het zaterdagavond maar klaar is... Wat een uitdaging !

Nou die eerste avond moesten we er even in komen maar het liedje was gekozen en een klein begin was gemaakt. Rond tienen dachten we laten we er maar eentje gaan drinken. In de gezamenlijke, mooi versierde ruimte was het al druk en gezellig. Dat beloofde weer wat. De jeugd, die in grote getale aanwezig was, had vrijwillig de plaats op de kamer al gevonden en ze hadden veel plezier onderling. Dat wil niet zeggen dat er al vroeg geslapen werd...

Je kon zien dat iedereen het naar de zin had. De boswandeling was al snel tot op de laatste druppel op, de hapjes waren ergens maar niemand weet waar. Maar ondanks alles werd het al vroeg in de morgen voordat iedereen er over ging denken om z'n bed maar eens op te gaan zoeken. Morgen moest er tenslotte weer gerepeteerd

worden.

Om kwart voor acht was het daarom alsof het nog midden in de nacht was. Na het ontbijt wist iedereen weer wat z'n opdracht was voor die dag. Groepjes werden gevormd, muziek uitgedeeld dus... muziek maken maar, slagwerkers met allerlei instrumenten aan de slag en dansen voor 'n show, maar ook zumba en natuurlijk voor de aanhang de opdracht.

Het leerlingenorkest moest deze dag toch ook echt aan de slag. Tussendoor wat eten en dan weer aan het werk. Iedereen deed z'n best. Dat moest wel leiden tot een goed resultaat. Sommige groepen waren zo fanatiek dat ze pas erg laat terugkwamen voor een drankje als afsluiting van de middag.

Tijd voor verfrissing, voor sommige een hazenslaapje om er 's avonds weer tegen te kunnen. Het was echt een geweldige zomerse avond voor de laatste barbecue van het seizoen. Lekker zonnetje, lekker eten maar vooral weer erg gezellig. De nieuwe voorraad boswandeling was inmiddels overal vandaan gehaald; in Groesbeek en Kranenburg was nergens meer wat te krijgen...

De organisatie had voor de zaterdagavond een leuke invulling in petto. Met een aantal leden werd het spel "Minute to win it" gespeeld. Allerlei leuke spelletjes met als tijdslimiet 1 minuut. Daarbij kwamen komische gezichten en houdingen te voorschijn. Na 5 spelletjes was uiteindelijk Alice Duijghuisen de winnaar. De gezellige muziek kwam die avond van DJ Harm Wijnhoven. Het gaf de sfeer een extraatje.

In de loop van de avond moest de aanhang dus haar opdracht presenteren.



In fanfare uniform gekleed kwamen de 3 dames, (Marion, Brigitta en Gerda) achter het gordijn vandaan met een nieuwe tekst op het liedje "Het is een nacht" van Guus Meeuwis. De tekst geheel

geschreven in het teken van het studieweekend van Fanfare Wilhelmina. Na een zenuwachtige start kwamen ze er toch weer goed in en kwam het refrein. Dat was het moment waarop de mannen (Chris, Theo en Marcel) achter het gordijn vandaan kwamen in een sumo-pak als ballerina's. Nou dat was zeker een opkomst zoals ze hadden gehoopt: het was lachen, gieren, brullen. De opdracht was geslaagd.



Een zéér gezellige avond waarbij het bier en de boswandeling weer rijkelijk vloeiden. Nu zagen we de hapjes wél voorbij komen. Toen was het tijd voor een traditie: buikschuiven. De jongeren hadden de tafel klaar gezet, goed gesopt en... schuiven maar ! Sommige hadden zeker geen zachte landing maar lieten zich niet kennen. Anderen hadden lering getrokken uit voorgaande jaren en lieten zich door de dames begeleiden en werden over de tafel gesleept. Ondertussen had Ankie weer de handen vol aan de jeugd die toch maar weer eens naar hun bed / kamer moesten, maar daar nog niet altijd zin in hadden. Daar bleef het ook nog lang onrustig. Ankie had er meer werk aan dan de avond tevoren. De sfeer in de zaal was er weer helemaal en zelfs allerlei nieuw zangtalent wist de microfoon te vinden bij de DJ. Ook hebben we een goede gitarist ontdekt voor de W-factor en we hopen dat hij (oud fanfarelid en nieuw bij de organisatie van het studieweekend, Niek Hermsen) zich echt zal aanmelden. Er werd volop meegezongen met de liedjes uit de oude doos met veel mooie herinneringen voor de generatie die nog aanwezig was. Ook nu was het weer vroeg in de morgen toen de slaapkamerdeuren dicht gingen en daar achter volop gesnurkt werd door deze en gene. De volgende morgen waren er toch wel wat mensen die zich niet zo lekker voelden maar gelukkig wisten ze hoe dit kwam... Na het ontbijt

eerst opruimen en toen maar eens laten horen en zien waar dit weekend toch óók goed voor was geweest. Het studeren was zeker de moeite waard geweest en aan alle groepen van de fanfare, de slagwerkgroep, majorettes/ showgroep en leerlingenorkest de complimenten. Applaus van alle luisteraars/ kijkers. Daarna restte nog het samen opruimen en ook hiervoor applaus voor de samenwerking. De vermoeidheid kwam bij de zeer jeugdigen nu toch wel naar voren. Zij gingen graag met paps en mams mee naar huis. Wie er nog was ging nog een lichte lunch nemen en toen allemaal weer richting Groesbeek. Het weekend was wéér geslaagd; alles is gladjes verlopen, hè Sjaak ?



Jammer dat er niet meer leden meegaan naar dit weekend, ze weten niet wat ze aan gezelligheid missen!! Kom op, volgend jaar gaan we met z'n allen!!!!

Ik denk dat ik, Gerda, namens iedereen mag zeggen: het was weer goed en gezellig!

**Theo, Ankie, Joyce, Niek en Frederic
BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!**

Frederic, jammer dat je er zelf niet bij kon zijn.

Laura Hoogstraten schreef:

In het weekend van 30 september tot 2 oktober was 't weer zo ver... Het studieweekend was weer aangebroken in het vertrouwde Nutterden. Wat keek ik daar naar uit, ik had er zóveel zin in. Bij aankomst werden we openhartig ontvangen door het organisatie team en andere leden die er al waren. We begonnen

gelijk met een vrije avond, wat natuurlijk wel fijn was om even te wennen. Het werd gelijk 'n late avond, dus de ochtend was al erg vroeg, maar ja dat hoort erbij...! Onze majorettegroep werd in tweeën gedeeld, de jongsten zaten in de groep van Nicole,

de wat ouderen bij Lisette. Zelf zat ik bij Lisette, dus daar kan ik het een en ander van vertellen. We kregen een Zumbadans aangeleerd op het liedje 'Rabiosa'. (En ja ja, geloof het of niet, maar ook Marion en Brigitta deden mee!) Het was 'n warme dag, dus wij kwamen helemaal bezweet de oefenruimte uit. Beide dansen zijn super leuk geworden, dus kom 'n keertje kijken!



's Avonds hadden we een barbecue, waarna de feestavond volgde.



Het thema was 'weekend miljonairs' dus de bling bling lag al klaar. Zoals altijd was er ook weer een spel, dit jaar 'a minute to win it', waar ik ook aan mee mocht doen. In 't begin was dat behoorlijk spannend om alles te geven tijdens het spelletje, maar de spanning was gauw weer weg.



Ook werden we verrast door 'n spectaculair optreden door, zoals genoemd door de organisatie, 'de aanhang'. Dit waren Marion, Brigitta, Gerda, Theo, Marcel en Christiaan. Gelijk hadden ze, want het is een feest dat je alleen bij Wilhelmina hebt!

De DJ was erg goed, het was echt een topavond! Ook deze avond werd het laat. En dan de zondag, de laatste dag alweer... Sommigen waren de kluts helemaal kwijt, waaronder Luuk Rikken, die zijn soep op een plat bord wilde opscheppen... Ook tijdens het 'concertje' kon je merken dat een aantal leden zaterdag genoeg gedronken hadden... (Maar dat mag hoor!)

Ik vond het echt een topweekend! Ik wil daarom een aantal mensen héél erg bedanken, waaronder als eerste de organisatie, die zo zeker door mogen gaan! Iedereen die mee was, bedankt voor alle gezelligheid, en onze 'Super Nanny', Ankie, niet te vergeten voor het 'waken' over de kinderen. Ankie, je doet het geweldig, hopelijk kunnen we je nog lang als 'Nanny' aanspreken! Iedereen die niet mee was: de volgende keer is ècht een aanrader!!

Het is een feest...

Melodie: Het is een nacht, Guus Meeuwis

Gè vraagt of ik zín heb ien en weekendje weg
mèt Wilhelmien, dah is toch moij zeg.
Dor ien ut Duitse wald, wor niemand ons heurt,
wor niemand ons kent,
en niemand ons zeujt.
Kiek uut, dor kumt Ankie wèr on
licht uut, èn stíl zien allemol.
Ze hèlt de wacht, dus doe noow mor zacht.
En ok van euren Otto, wurd wèl **bar** veul verwacht.

Refrein: Het is een feest
Zoals je alleen bij Wilhelmina ziet.
Het is een feest
waar iedereen altijd weer van geniet.
Het is de dans en de muziek,
die je echt nooit meer missen kan,
Wilhelmina, daar houden wij zo van, oooh.

Nor èn paar uur studeren, is ut wer kloar.
Lèkker schreuje, ut vlès, is alwer goar.
Lè-ke-re hapjes, we hon toch zun zín, vier héle deuze
wor zien ze toch hín ?
We motte ok wèr op tied noar ons bed
met jong èn alt samen heel veul pret.
Nor bed, eurst ut allerklènste grut.
Wèr 's nachts nie sloa-pe,
da's smaans toch echt wer k(ut)...

Refrein

(vervolg studieweekend) Lucas Hermsen schreef:

Het was voor mij de eerste keer dat ik met de fanfare op studieweekend ging.

Ik vond het heel erg leuk. Eerst gingen we kijken in het repetitie lokaal. Daarna gingen we naar de kamers onze spullen uitpakken. Daarna hadden we een vrije avond en hebben we in de hal voetbal gespeeld tegen de Duitsers. We gingen heel laat naar bed, wel om 2:00 uur.

Op zaterdag gingen we na het ontbijt oefenen met Lucien. Dat deden we s 'middags ook. Na het oefenen hebben we buiten gebarbecued, dat was lekker. S' avonds hadden we feest. Er was een DJ en we hebben met z'n allen een poortje gemaakt. We gingen wéér laat naar bed.

Zondags na het ontbijt hebben we eerst onze spullen weer ingepakt en daarna opgetreden. Nadat we alles hadden opgeruimd gingen we weer naar huis.



Wunderschöne Umgebung, nicht ?





Sponsor aan het woord:

“NOTEN WAREN VOOR MIJ VOORAL BORRELNOTEN...”

Deze keer ben ik de gelukkige die gevraagd is voor het schrijven van een ‘stukje’ voor de rubriek ‘Sponsor aan het woord’. In tegenstelling tot mijn voorganger Gerrit Zwitterloot heb ik er helemaal niet lang op hoeven wachten voordat ik gevraagd werd om aan deze rubriek mee te werken. Dit maakt het extra moeilijk, want ik heb natuurlijk minder lang kunnen nadenken over wat ik dan zou gaan vertellen dan Gerrit. Nou rollen de woorden mij makkelijker uit de mond dan wanneer ik een verhaal mag opschrijven...

De ‘muziek’ die ik maak is vooral het mooier maken van interieurs van zowel woningen als zakelijke gebouwen. Ik kan je vertellen dat het maken van deze ‘muziek’ ook een leuke bezigheid is. Zeker in de huidige economische tijd waarin klanten ook vaak veel noten op hun zang hebben, doen wij van Jacobs onze uiterste best om de klant naar een prachtig interieur te dirigeren.

Al jaren zeg ik regelmatig dat het belangrijk is dat elke gemeente minimaal één goede fanfare binnen haar grenzen heeft. Hoe zou je anders de sfeer bij belangrijke evenementen zoals jubilea, kampioenschappen, carnaval en dergelijke getild krijgen naar het gewenste niveau? Wij in Groesbeek hebben nogal eens wat te vieren. En gelukkig zijn dan ook de fanfare en niet te vergeten de majorettes er bij om het feest compleet te maken.

De laatste jaren worden wij door Wilhelmina uitgenodigd voor de jaarlijkse thema concerten. En hoewel voor ons thuis de zaterdagavond echt de gezinsavond is, zijn we eens voor de eerste keer, op de zaterdagavond, naar een themaconcert gegaan. Ik was blij verrast! Een heerlijke avond met natuurlijk veel fanfaremuziek gecombineerd met (inter)lokale zangers en zangeressen. Een hapje en een drankje, samen met veelal Groesbekers die vaak allemaal wel een binding hebben met één of meerdere muzikanten. Vanaf die eerste keer worden andere afspraken, als het even kan, verzet, als Wilhelmina weer een themaconcert opvoert.

Sinds een paar jaar hebben wij als gezin er ook nog een andere band met de fanfare bij gekregen. Onze dochter Fleur (9 jaar) doet ook aan muziek. Na twee jaar blokfluiten en één jaar les op de saxofoon, oefent zij nu mee met het leerlingen orkest. En hoewel wij echt wel eens moeten zeggen dat ze nog moet oefenen, vindt zij het echt leuk en doet ze ook vanuit haarzelf d'r best om de gevraagde opgaven goed te kunnen spelen. Regelmatig moet ik komen luisteren naar de nieuwe noot die ze nu weer heeft geleerd. En dan te weten dat voor mij, tot zij begon met muziekspelen, noten voor mij vooral borrelnoten waren...

Begin oktober is de grote aanhang van de fanfare op studie weekend geweest in de Wolfsberg in Nütterden in Duitsland. Ik heb toen ons Fleur daar op vrijdagavond naar toe gebracht. Mooi om te zien hoe iedereen enthousiast is binnen de vereniging. Jong en oud door elkaar, en allemaal begaan met elkaar en met muziek. Op zondag heb ik Fleur weer opgehaald. Ik heb geluisterd naar het miniconcert waar veel van wat er die twee dagen is ingestudeerd ten gehore werd gebracht. Hier was erg hard aan gewerkt. Dat kon je zien in de gezichten van velen... maar misschien heeft hier ook de georganiseerde feestavond, bij De Wolfsberg aan bijgedragen.

Ik hoop in elk geval nog jaren sponsor te mogen zijn van Fanfare Wilhelmina. Dan kom ik regelmatig naar jullie (thema)concerten luisteren en nodig ik jullie hierbij uit om ook bij ons in de zaak eens te komen kijken en luisteren naar onze 'muziek'.

Met vriendelijke groeten, Jos Jacobs

Wervings- en Opleidingscommissie timmerd verder aan de muzikale weg !

Onze commissie is van samenstelling veranderd . Lisette Sillessen is gestopt waarna wij de vacature gelukkig goed hebben kunnen opvullen doordat Arno Engels zich hiervoor heeft aangemeld. Arno is zo, naast zijn bestuursfunctie, in korte tijd al aardig actief binnen de vereniging. Jullie hebben in het vorige Wilhelmentje al kennis kunnen maken met Arno.



Dit jaar zijn wij als commissie weer verrassend van start gegaan met allerlei activiteiten. Na de ledenwerving met o.a. een slagwerk-demonstratieavond in juli en workshops zijn 12 kinderen in september begonnen met muziekles op een blaas- of slagwerkinstrument. In september zijn wij begonnen om het opleidingsorkest te splitsen. Hierdoor kunnen leerlingen eerder samen in een orkest (het “voor-opleidingsorkest”) mee spelen. We zijn nog op zoek naar een goede naam voor dit orkest. Ideeën voor een leuke en toepasselijke naam zijn welkom. In dit voor-opleidingsorkest krijgen 5 enthousiaste kinderen een half uur samen les. Drie van hen zijn recent al aangesloten bij het opleidingsorkest.

Wij zijn in september ook een samenwerking begonnen met de Buiten Schoolse Opvang (BSO) Domino. Er is een groepje gestart dat wekelijks blokfluitles krijgt onder leiding van Lisette Cillessen. Veertien kinderen van de tienerafdeling van de BSO hebben ons repetitielokaal bezocht en hebben een demonstratie gekregen over blaas- en slagwerkinstrumenten. Dit krijgt nog zeker een vervolg in 2012.

In november is samen muziekschool De Stroming een demonstratie en workshopsgegeven onder de naam “De blaaskist” op basisschool Gerardus Majella.

Met basisschool het Vossenhol gaan wij gesprekken aan om samen te bekijken of wij een “Blazersklas” kunnen oprichten. In een “Blazersklas” kunnen kinderen vanaf 8 jaar samen in orkest-verband een blaasinstrument leren bespelen. Op diverse plaatsen in Nederland en daarbuiten zijn dergelijke initiatieven heel succesvol gebleken, zowel voor de basisscholen als ook voor de muziekverenigingen. Kijk maar eens op internet waar al diverse orkesten op You Tube hun kunsten al na korte tijd kunnen laten horen en zien. Hopelijk leveren al deze leuke projecten weer nieuwe, enthousiaste muzikanten op.

Groetjes van de wervings- en opleidingscommissie,
Theo Roelofs, Arno Engels, Tonny Nabuurs, Marijke Bouwman

Tip !

Ga op de website www.kunstbalie.nl naar de rubriek “Amateurkunst” en meld je aan voor de nieuwsbrief Muziek Instrumentaal. Zo ontvang je regelmatig interessante informatie in je mailbox !



Pak je agenda !

Hallo allemaal,

Zoals jullie hebben kunnen lezen was het afgelopen studie-weekend weer een groot succes. Veel gezelligheid en zeker ook erg veel geleerd ! Schrijf dus de data voor de volgende studieweekenden alvast in de agenda:

28-29-30 sept 2012 en 27-28-29 sept 2013

Blijven slapen is niet verplicht, maar wel erg gezellig !
Zorg dat je erbij bent !

Groetjes, De organisatie van het studieweekend

Succesvol Slagwerkfestival

*Op zaterdag 22 oktober jongstleden vond alweer het 5^e Slagwerkfestival in successie plaats. Met de nadruk op succes !
Hierna twee enthousiaste deelnemers aan het woord.*

Hallo allemaal,

Ik ben Luuk. Ik ben 9 jaar en 2 jaar lid van de JPG.
Ik heb meegedaan aan het slagwerkfestival.

De Junior Percussie Groep speelde Boomwakalaka en pinbal wizzard.

De slagwerk groep speelde sabeldans en 1600.

Het ging heel goed en de andere groep van Lucien speelde African Safari en Oriënt Express. Ik heb met Lucas en Sem veel plezier gehad.

En de 3de groep waren tamboers en speelden heel goed. Groetjes, Luuk Engels



Hallo Allemaal,

Ik ben Inge Kosman en ik zit bij de slagwerkgroep.

Ik ben door Miel gevraagd om een stukje te schrijven voor “Het Wilhelmientje” over het Slagwerkfestival. Ik zei natuurlijk gelijk ja!! Afgelopen zaterdag hadden we dus een Slagwerkfestival de 5e alweer. Luciën had aan de slagwerkgroepen Bennekom en benedenleeuwen gevraagd of zij wilden spelen op ons Slagwerkfestival. Ze zeiden gelukkig allebei ja! We waren dolenthousiast toen we het hoorden. Iedereen had er al gelijk weer zin in! Er werd lang van te voren al hard gerepeteerd voor het Slagwerkfestival. Op de dag zelf was het eerst ook nog even hard repeteren maar daarna was het tijd om onze stukken te laten horen aan de andere slagwerkgroepen en het publiek, we deden dus gewoon lekker ons ding! Luciën was super tevreden, en wij zelf ook!! De stukken die we speelden waren:

- Voor de JPG: Pinball Wizzard & Boomwackalacka!
- En voor de slagwerkgroep: 1600, Gutsy, An African Impression & Sabre dance.

Bennekom en Beneden-Leeuwen hebben ook een paar spetterende stukken laten horen! Iedereen was erg onder de indruk van elkaar! Het publiek vond het ook weer een fantastische belevenis!! Na alle optredens hebben we met z'n allen nog even lekker doorgefeest. Vervolgens hebben we alles opgeruimd en toen zijn we naar huis gegaan. Het was weer een fantastische dag, volgend jaar weer een keer en zo nog heel lang hoop ik!! Groetjes, Inge



De Vrollie gaan uut 'r bollie...

Het hele jaar proberen ze zich in te houden, maar één keer per jaar organiseren de fanfare-vrouwen een uitje, en dan gaan ze helemaal los ! Koos Coenen deed verslag.

Op zaterdag 10 september was het dan zover. Om 17.00 uur verzamelen bij het repetitielokaal. Inmiddels was iedereen op de hoogte van wat we gingen doen. Na al het gegis en gezocht naar wat we in petto hadden had iedereen enkele dagen van tevoren een persoonlijke uitnodiging gekregen voor een BBQ-party in Grand Café Faces in Heijen. Niet zómaar een BBQ-party in Hawaiï-stijl, maar tevens een rolverdeling en wat persoonsbeschrijvingen, zodat iedereen zich alvast kon inleven (en verkleden) in zijn nieuwe typetje. Marijke en ik hadden het feestje dit jaar georganiseerd, en we waren al snel In The Mood voor een moordspel. Wij wilden wel eens zien of deze vrouwen, naast muzikaal talent, ook een echte speurneus hadden om uiteindelijk de dader aan te wijzen. Nadat we wat voorwerk verricht hadden, namelijk wat personalia en hobby's etc. doorgegeven van de deelnemers, zijn we gaan kennismaken met de heer Fred Verlaan in zijn voor dit thema ingerichte locatie in Heijen. Het leek ons meteen erg leuk.

Eindelijk was het 10 september, dus op weg naar Heijen om daar eerst te borrelen en een lekker hapje te eten (ja, daar weten de dames wel weg mee...).



Iedereen had zich in Hawaiï-stijl uitgedost en zat al helemaal in z'n rol, al vóórdat het echte spel begon, zo rond 20.00 uur.

Na diverse aanwijzingen van de spelleider gingen we aan de slag en door met elkaar te praten en vragen te stellen moesten we zien te ontdekken wie de moordenaar was. Het viel niet mee om in je rol te blijven, maar het belangrijkste was dat iedereen veel lol had en we blij waren dat er Tena-lady's zijn uitgevonden, want anders hou je het niet droog...

Halverwege de avond kregen we nog via wat (behendigheids)-spelletjes wat extra aanwijzingen zodat de moord eindelijk zou kunnen worden opgelost.

Het was weer een gezellige, spannende, lachen-gieren-brullen-avond met een verrassend einde. (Bijna) niemand heeft de moord op kunnen lossen. Conclusie: laten we, als vrouwen-fanfaristen, ons maar bij het musiceren houden in plaats van de speurneus uit te hangen...De foto's op de volgende bladzijden spreken voor zich.

Mocht een nadere toelichting gewenst zijn, spreek dan een van de speurneuzen aan. Tot slot wens ik de organisatie voor volgend jaar veel succes met het regelen van een leuk uitstapje.

Groetjes, Koos Coenen

(ADVERTENTIE)





Wognum's Weekendje Wilhelmina !

Uitwisseling

In het eerste weekend van juli zijn wij op uitwisseling geweest naar fanfare Wilhelmina uit Groesbeek. Het verslag van dit weekend kunt u hieronder lezen en is geschreven door Marleen van den Hoven en Anja Huisman.

Genieten in Groesbeek

Na een lange voorbereidingstijd was het dan eindelijk zover: op 2 en 3 juli vond ons uitwisselingsweekend met fanfare Wilhelmina uit Groesbeek plaats op camping de Oude Molen. Om 8.00 uur stond iedereen bepaald en bezakt klaar om de bus in te gaan. Al snel bleek er echter één klein probleempje te zijn: niet alle spullen pasten in de bus! Gelukkig ging één van onze drummers met eigen vervoer, waardoor we in zijn auto de overige spullen kwijt konden. Na een erg gezellige busreis kwamen we om half 11 aan in Groesbeek. De tenten waren vrijdag al door enkele leden opgezet:



Alle spullen werden weggebracht, waarna wij met een serenade onthaald werden door de gastvereniging.

Na een kopje koffie met een heerlijk Groesbekertje werden we ingedeeld in groepen voor een puzzeltocht door de heuvels.

Er waren verschillende posten waarbij we voorzien werden van drinken en een kleine versnapering. Onderweg moesten er ook

vragen beantwoord worden en kregen we letters, waarvan we uiteindelijk een woord moesten vormen. Voor de Wognummers was dit erg lastig, aangezien de oplossing het Groesbeekse woord voor barbecueën was. Van alle groepen had groep 9 alles het beste gedaan en daarom kreeg deze groep een beker. De barbecue werd aangezet en we konden genieten van een welverdiende maaltijd. Na het eten kwamen de 'Muziekvrienden' uit Boekel, die de hele avond de muziek hebben verzorgd. In de pauze was er nog een optreden van onze eigen onvolprezen hofkapel, waarbij door de rest van de leden de polonaise werd gelopen en er een vrolijk feest ontstond. Tijdens het laatste nummer werd Bas door velen aangemoedigd om het nummer mee te zingen, aangezien hij dit al eens eerder bij een optreden van ons in Wognum gedaan had. Dit klonk, ondanks dat het onvoorbereid was, toch erg leuk. Na het laatste optreden hebben we met z'n allen een kroegje opgezocht waar het nog erg gezellig was.

De volgende morgen was iedereen alweer vroeg wakker. Na een frisse douche zaten de meeste mensen weer fris en fruitig aan het ontbijt, dat om 10 uur klaar stond en waar goed van genoten werd. Hierna was er de mogelijkheid om met een treintje de omgeving te verkennen, maar het treintje stopte er midden in de heuvels plotseling mee. Na wat hulp met startkabels kon het treintje gelukkig weer verder en waren de passagiers toch nog op tijd voor de soep. Ondertussen waren de meeste tenten al opgeruimd: een applaus voor de tenten afbouwers! Voor anderen was er tijd om rustig in het zonnetje even bij te komen, te voetballen of te frisbeeën. Om 1 uur startte het concert met het opleidingsorkest en de minimajorettes van fanfare Wilhelmina. Na hen was het de beurt aan de slagwerkgroep van Ons Genoegen, gevolgd door de slagwerkgroep van Wilhelmina. Als afwisseling van de orkesten werden we vermaakt door de twee Groesbeekse zangers die zichzelf Alt van Huus noemen. Hierna was het eindelijk de beurt aan de fanfare van Ons Genoegen om zich te presenteren. Fanfare Wilhelmina sloot de middag af met haar programma. Tot slot speelden beide verenigingen gezamenlijk nog heel toepasselijk de mars: 'Souvenir de Groesbeek'.

Nadat we met z'n allen de laatste tenten hebben opgeruimd (nogmaals een applaus voor de tenten afbouwers!) zat het er echt bijna op. De spullen werden in de bus geladen en hoewel we dit keer een kleinere bus hadden dan op de heenweg, bleef er op wonderbaarlijke wijze nog een heel vak in de laadruimte leeg!? Toen was de tijd helaas gekomen om afscheid te nemen. We moesten moeite



doen om iedereen weer mee te krijgen, maar het is gelukt. Ook ontstond er nog een heuse polonaise in onze bus door de Groesbekers, maar zij konden nu nog niet mee naar Wognum en zullen in plaats daarvan over ongeveer twee jaar naar de 'Parel van West-Friesland' afreizen. Toen de bus uiteindelijk weg reed werden we door de Groesbekers met zakdoeken uitgezwaaid en was de terugreis naar Wognum begonnen. Hoewel een deel van de jeugd in het begin nog enthousiast aan het zingen was, werd dit gedurende de reis een stuk minder. De meeste leden waren toch best vermoeid geraakt en dat was dan ook wel te merken aan de rust die in de bus heerste. Om kwart over acht zijn we na een lange reis weer veilig aangekomen in Wognum.

Het is een prachtig weekend geweest en daarvoor een groot applaus voor de organisatie!



Uitzwaaiende, wavende Wilhelmina leden.

Picknickweekend 2011

Toen wij kort na het picknickweekend, begin juli jl., een mailtje kregen van Miel of wij een stukje wilden schrijven voor het volgende Wilhelmientje met als thema het picknickweekend van dit jaar, zaten wij nog in de afkickfase en konden niet anders doen dan ja zeggen.

Wij denken met enige weemoed terug aan het zeer geslaagde weekend waarin wij de fanfare Ons Genoegen uit Wognum mochten ontvangen.

Het was alsof oude vrienden op bezoek kwamen, zo vertrouwd waren wij al direct met onze Westfriese gasten en dit is hoofdzakelijk te danken aan de manier waarop dit weekend was georganiseerd.

De ontvangst op zaterdag 2 juli met een serenade, koffie met gebak en vooral de speurtocht waarbij de leden van onze verenigingen door elkaar werden gehusseld en de afsluitende BBQ zorgden voor een groot familiegevoel.

Wij willen Judith en Marijke een groot compliment maken voor het organiseren en uitzetten van deze speurtocht.

Aan de hand van een fotoroute werden we door een van mooiste delen van ons heuvellandschap geleid.

Een pittige vragenlijst bezorgde hier en daar zelfs de rasechte Groesbeker enige hoofdbreken; maar ja ook hier bood bij sommige groepen Google de helpende hand.

's-Avonds konden we genieten van blaasorkest "De Muziek-vrienden" uit Boekel en toen de stemming op zijn hoogst was werden we aangenaam verrast met een spontaan optreden door een dweilorkest bestaande uit muzikanten van fanfare Ons Genoegen.

De zondag stond hoofdzakelijk in het teken van de muziek, waarbij de diverse groepen van zowel fanfare Ons Genoegen als van fanfare Wilhelmina een fraai visitekaartje afgaven.

Wij noemen in volgorde van optreden:

- Het Opleidingsorkest met de minimajorettes van Fanfare Wilhelmina; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
- Het Tamboerkorps van fanfare Ons Genoegen, dat demonstreerde dat je met een bal nog wat anders kunt doen



dan alleen maar voetballen.

- De slagwerkgroep van Fanfare Wilhelmina liet het betere pijpwerk zien en horen.
- Het Groesbeekse zangduo Alt van Huus wist de armen ingehaakt te krijgen en nodigde uit tot meezingen.
- Fanfare Ons Genoegen met een bezetting waar je jaloers op zou worden (jawel 5 bassen!), speelde een pittig programma, dat begon met de mars Army of the Nile en werd besloten met Lord of the Dance-achtige nummers Celtic deel 1 en 5.
- Fanfare Wilhelmina liet nog enkele helden de revue passeren met het voor deze gelegenheid prachtige zanggeluid van Madelon Gerrits. Ook de solo van Trudy op haar sopraansax is hier het vermelden alleszins waard. Al met al weer een heel mooi programma waarbij Corné uit Wognum op zijn trombone Jos Roelofs, die helaas moest werken, even deed vergeten; en....
- als hoogtepunt de gezamenlijke afsluiting door de Fanfares Wilhelmina en Ons Genoegen.

Aan het eind van de middag kwam het onvermijdelijke tijdstip van afscheid. Na een polonaise door de bus en een wave hebben we onze gasten met witte servetten nagezwaaid tot de bus niet meer te zien was.

Wij zijn er van overtuigd dat zij met een fijne “Souvenir de Groesbeek” huiswaarts zijn gegaan.

Wij verheugen ons nu al op het tegenbezoek aan Wognum dat hopelijk niet al te lang op zich zal laten wachten.

Applaus, applaus voor het picknickweekend van 2011 !

Theo en Elysé Thijssen





Vakantie-Wilhelmientje-Kiekjes !

De redactie ontving de volgende inzendingen voor de “neem je Wilhelmientje-mee-op-vakantie-wedstrijd”:

Inzending nr. 1: Knus in de bus: onze gasten uit Wognum:

“Jullie vroegen om vakantie foto's voor in jullie clubblad. Wij zijn met Het Wilhelmientje op weg naar Groesbeek vanuit Wognum; eigenlijk ook een soort vakantie...”



Inzending nr. 2: Wad zien ik ? Marijke en Femke !

“Femke en ik zijn een aantal dagen weg geweest om even bij te komen van het drukke Wilhelmina...”

We hebben een wad tocht gelopen. Acht kilometer ploeteren in het water maar vooral ook door de modder. Maar we hebben ook even tijd gehad om “wad” te lezen. Dus bij dezen het Wad Wilhelmentje. Groetjes, Marijke Bouwman.”



DE WINNAARS !

Inzending nr. 3: Groetjes uit Mallorca ! Van onze sponsor Anco Holland BV Dakdekkers- en Timmerbedrijf.

*“Hierbij onze foto voor de fotowedstrijd.
Wij hebben Het Wilhelmientje mee naar Mallorca genomen.
Dat is zelfs ons leesvoer geweest op een zonnige dag,
lekker bij het zwembad.
Groeten, Gerry, Helmie en Nina Zwitserloot”.*



Inzending nr. 4: Familie Roelofs: even iets rechtzetten:
Het Wilhelmentje MOET voortaan mee op vakantie !

“Na onze overwinning van vorig jaar moeten we natuurlijk dit jaar ook weer meedoen mat de vakantiekiekjeswedstrijd van Het Wilhelmentje.

Wij zijn dit jaar met mijn broer Theo en zijn gezin naar Toscane geweest. We wilden natuurlijk graag een beetje cultureel bezig zijn en de toren van Pisa bezoeken. De kinderen vinden dit natuurlijk helemaal niks en lezen dan liever Het Wilhelmentje, zoals je op bijgaande foto's kunt zien. Met andere woorden: om de vakantie voor iedereen leuk te houden MOET Het Wilhelmentje mee ! Groetjes, Trudy.”



Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Op zondag 8 januari a.s. organiseren wij onze traditionele Nieuwjaarsreceptie in ons clubgebouw aan de Kloosterstraat 7.

Wat staat er op het programma ?

- ❖ *Sfeer en meer !*
- ❖ *Huldiging jubilarissen*
- ❖ *Uitreiking Wilhelminapluij 2011*
- ❖ *Met optredens van:*
Mini majorettes
Opleidingsorkest
Slagwerkgroep (presentatie nieuwe instrumenten !)

U bent van harte welkom !

Aanvang: 14.00 uur

Einde: 17.00 uur

Heel graag tot dan, Bestuur Muziekvereniging Fanfare Wilhelmina





Vrienden van Fanfare Wilhelmina **BEDANKT !**

Steroko
Bruna b.v.
Optiek Groesbeek
Cultureel Centrum De Mallemolen
Heller Gietman Assurantiën & Hypotheken
Boonstra Fysiotherapie – Manuele Therapie
Slijterij – Wijnkoperij “Theo Borgers”
Aannemingsbedrijf Janssen – Groesbeek b.v.
Peter Jacobs Reclame Belettering en Decoratie
Lotto und Reise-Center Hagemann
Van Kesteren Milieuservice B.V.
Assurantiekantoor Jacobs
Gerrits Assurantiën
Kerkhoff Installatiebedrijf
Eikholt Kwekerijen b.v.
Autoschade J. en M. Loeffen B.V.
Het Huis De Brillenmaker
Aannemersbedrijf G. de Bruijn B.V.
Wennekers Wonen – Slapen B.V.
Apotheek Groesbeek
Autobedrijf Müskens B.V.
Hopman Hoveniers
Installatiebedrijf Nillesen

Fixet de Bruijn Groesbeek B.V.
Brasserie La Vie
Schreven Keukens b.v.
Gebr. Kerkhoff Installatietechniek – De Horst
Café – Zaal “De Linde”
Schildersbedrijf Mollen
Wouters Schoonmaakorganisatie
Op-Maat Producties
Hemmy van Haaren, De echte Groenteman
Kuijpers Instruments VOF
Fa. Gebrs. Beijer (Boerderijwinkel)
Jan Theunissen Autoschade VOF
Ben en Toos Ceelen
Hans, De Echte Bakker
Jan Zwartjes Trappen
Jan en Ria Rutten
Gerrit en Hannie Nillessen
Frans en Marie Wijers
Bloemen- en Cadeaushop 't Margrietje
Bloemisterij Wilhelmina
Sjaak en Henny Thijssen
HV Makelaardij
Jan Vissers en Marian Gietman
Imkerij De Bosrand
Jos Biemans maatwerk in meubels en interieur
Theo en Truus Derks

**Vrienden van Fanfare Wilhelmina
BEDANKT !**





Agenda

Fanfare Wilhelmina

- **Zondag 18 december**
Kerstbingo, repetitielokaal, aanvang 20.00 uur.
- **Zaterdag 31 december**
Oudejaarsviering, Cosmas- en Damianuskerk, 18.30 uur.
- **Zondag 8 januari**
Nieuwjaarsreceptie, 14.00 -17.00 uur, repetitielokaal.
- **Zondag 19 februari**
Carnavals optocht, Keulen van Gelderland.
- **Zondag 26 februari**
Studiedag fanfare.
- **Donderdag 1 maart**
Ledenvergadering, repetitielokaal.
- **Zaterdag 10 en zondag 11 maart**
55-Plus Muziekmiddag en Blaaskapellenfestival, De Mallemolen.
- **Zondag 1 april**
Rommelmart.
- **Zondag 15 en 22 april**
Opluisteren communievieringen.
- **Zondag 22 april**
Studiedag fanfare.
- **Maandag 30 april**
Opluisteren Koninginnedagfestiviteiten.
- **Vrijdag 11 mei**
Generale repetitie Themaconcert, De Mallemolen
- **Zaterdagavond 12 en zondagmiddag 13 mei**
Themaconcert W-factor, De Mallemolen
- **Zondagochtend 10 juni**
Concert De Wolfsberg
- **Zaterdag 23 en zondag 24 juni**
Picknickweekend Camping de Oude Molen
- **Zondag 8 juli**
Anseltaler Tiroler Party, Parkeerterrein De Hoeve

Fanfare Wilhelmina organiseert:

GEZELLIGE 55-PLUS MUZIEKMIDDAG !



- ✓ zaterdag 10 maart 2012
- ✓ De Mallemolen Groesbeek
- ✓ M.m.v.: diverse Groesbeekse artiesten
- ✓ T.z.t. meer info op fanfarewilhelminagroesbeek.nl

Fanfare Wilhelmina organiseert:

BLAASKAPELLEN- FESTIVAL



- ✓ zondag 11 maart 2012 vanaf 11.00 uur
 - ✓ De Mallemolen, Kloosterstraat 11 Groesbeek
 - ✓ Vier Toppers !! M.m.v.:
- Freunde Echo**
Die Kannenmarkter Musikanten
Muzičanka
Stesti
- ✓ Noteer dit alvast in uw agenda !
 - ✓ T.z.t. meer info op fanfarewilhelminagroesbeek.nl